

# Schoolkinderen op het erf

## Biologische leghennenhouder wordt klasseboer

Het Zeeuwse biologische leghennenbedrijf van de familie Knulst ontvangt schoolkinderen onder de vlag van 'Klasseboeren'. Lydia Knulst: "Wij willen kinderen graag laten zien hoe het er op ons bedrijf aan toe gaat en waar hun voedsel vandaan komt."

Klasseboeren is onderdeel van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven, LTO Nederland en ZuivelNL. Aangesloten boerenbedrijven bieden schoolkinderen een interessante omgeving om in de praktijk te leren, zien, horen en beleven waar voedsel vandaan komt.

Het bedrijf van de familie Knulst in Stavenisse bestaat sinds 2012 en heeft een biologische leghennentak die net is doorgegroeid naar 18.000 hennen, en een pioenrozenkwekerij van 10 hectare. Het is een echt familiebedrijf, dat Lydia samen met haar man runt. Haar schoonvader helpt dagelijks met het afdraaien van de eieren. In het weekend helpen de kinderen ook mee. "Ik ontving al weleens groepen scholieren, maar als klasseboer pakken we het echt georganiseerd aan."

Lydia en haar echtgenoot kwamen op het idee om klassenboer te worden door een oproep in een vakblad. "Het leek ons leuk,

maar er kwam toch wel wat werk bij kijken. Administratieve taken bijvoorbeeld en er moest een les in elkaar worden gedraaid." Na wat wikken en wegen hakten ze de knoop toch door. "Er is veel onwetendheid onder kinderen over waar ons voedsel vandaan komt. Bovendien wordt in de media best vaak minder fijn gesproken over ons boeren en wij wilden graag laten zien hoe het er op ons leghennenbedrijf aan toe gaat en wat erbij komt kijken", legt Lydia haar motivatie uit. Ze volgde een cursus belevend leren en ontwikkelde vol enthousiasme mooi lesmateriaal met aandacht voor didactische lesopbouw. In september zette de eerste klas voet op het erf.

**'ER IS VEEL ONWETENDHEID ONDER KINDEREN OVER WAAR ONS VOEDSEL VANDAAN KOMT'**

"We ontvangen klassen in de eierverwerkingsruimte, waar ze de stal in kunnen kijken door een raam dat we hier speciaal voor hebben gemaakt", vertelt Lydia. "Kinderen leren over het voer, de verzorging en ze mogen aan een kip voelen. De kam, de potten, ze ervaren hoe dat voelt." Vooral dat laatste is favoriet. "Soms maken we het extra leuk door pannenkoeken of een afbakbroodje met een eitje van eigen bodem te eten. Van tevoren bespreken





de leerkracht en ik waar de groep op school mee bezig is, zodat ik het bezoek aan het thema kan aanpassen."

**'TER HEERDT OPPERDE METEEN OM DE  
KLASSENBEZOEKEN TE SPONSOREN'**

Lydia hoopt jaarlijks tien klassen op haar bedrijf te mogen verwelkomen. "Mede dankzij Ter Heerd is dit een haalbare kaart. Een bezoek via Klasseboeren kost een klas een fors bedrag en we merken dat dit een belemmering vormde. Daarom hebben wij contact gezocht met Ter Heerd, onze accountant, voerleverancier en eierhandelaar en ons verhaal gedaan. Ter Heerd opperde direct om de klassenbezoeken te sponsoren, waardoor de kosten van een bezoek voor de klassen flink zijn gedaald."

Het sociale aspect van klasseboeren past heel goed bij het bedrijf en de reacties van scholieren zijn heel positief, deelt Lydia. "Scholieren krijgen een hoop mee van waar het ei vandaan komt." Lydia glimlacht. "En dat ze dan ook nog een echte kip mogen aaien, dat is voor velen toch wel een hoogtepunt." ■



**'DE REACTIES VAN DE SCHOLIEREN  
ZIJN HEEL POSITIEF'**

